



*Maranatha Mare*

*november 2022*

*Jaargang 49 No 9*

## **WE ZIJN ER BIJNA**

Als kind zongen we dit liedje als we op schoolreis gingen. Als we bijna bij de dierentuin of speeltuin waren begonnen we te zingen. Wat was dat spannend! Momenteel is er op televisie een reisprogramma met deze naam. Een groep senioren gaat met elkaar en hun caravan op rondreis door een land. We zijn er bijna! Uitzien naar een vakantie of schoolreis, wie kent niet het gevoel van verlangen en de spanning?

Verlang je ook zo naar de eeuwigheid? We zijn er bijna! We weten allemaal dat we eens sterven. We worden zeventig, als we sterk zijn tachtig of als we heel sterk zijn negentig jaar. Lang niet iedereen zal oud worden trouwens. Ik ben nu 38 en kan de mensen van mijn leeftijd of jonger die gestorven zijn niet meer tellen! Ik kan verlangen naar de eeuwigheid. Bij ziekte en rouw, bij pijn en gemis. In het gemis van onze ouders. Als je voelt dat je lichaam ouder aan het worden is. Verlangen naar eeuwig leven. Voorbij de angst en pijn, het missen en verdriet. Houd vol! We zijn er bijna! Zie ik jou daar?

'k Zal dan gedurig bij U zijn,  
In al mijn noden, angst en pijn;  
U al mijn liefde waardig schatten,  
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.  
Gij zult mij leiden door Uw raad,  
O God, mijn heil, mijn toeverlaat;  
En mij, hiertoe door U bereid,  
Opnemen in Uw heerlijkheid.

**Leo Heuvelman**

<https://christelijkegedichten.com/overdenkingen/we-zijn-er-bijna/>

## **Ik vind mezelf maar middelmatig**

*'Ik kan alles een beetje, maar ik ben niet in één ding heel erg goed. Dus enorm middelmatig. Ik voel me nogal dom en dat stoort me.'*

Misschien herken je je ook wel in deze vraag van een van onze lezers. Gera Mateman, onze e-pastor, gaat hier op in. Ze legt uit waarom er met middelmatigheid niets mis is.

E-pastor: We leven in een tijd waarin het lijkt alsof voor veel mensen het internet, de tv en de bladen een soort graadmeter lijken voor hoe we moeten zijn. Vrouwen zijn slank, modieus gekleed, goed van de tongriem gesneden. Mannen zijn sportief, betrokken bij het huishouden en de opvoeding, vlot in de omgang. Iedereen schijnt uit te blinken in iets bijzonders, iets creatiefs, in het maken van keuzes die krachtig en moedig zijn. (Groot)ouders hebben (klein)kinderen die het goed doen en bijzonder zijn.

Al met al zou je kunnen denken dat al deze mensen iets hebben of zijn, waaraan wij nooit kunnen voldoen. Maar echt, dat is onzin. Natuurlijk zijn er mensen bij wie heel veel meezit. Maar voor de meeste mensen geldt: er zijn soms hoogtepunten, maar meestal is het hard ploeteren om zelf wat vrede en geluk te ervaren. Om het leven zoals het komt, te accepteren. De meesten van ons zijn 'gewone' mensen, die 'gewone' dingen doen. Middelmatigheid, daar is niets mis mee.

Het is alsof je met je vraag zegt: 'Alleen een 10 is goed. Wat daaronder zit, is niet de moeite waard.' Onderschat jezelf niet. Ook al ben je niet bijzonder goed in dingen of denk je dat je middelmatig bent, voor God bestaat 'gewoon' niet. Hij zegt: *'Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden'* (Jesaja 43:4).

Dat zei God tegen Israël en Hij zegt het tegen een ieder van ons. Misschien lijkt het overdreven zoals het er staat. Maar God is als een goede vader, een goede moeder, die alles en alles overheeft voor het geluk en welzijn van zijn, van haar kind. Jij bent speciaal en bijzonder in Gods oog. Niet om alles wat je weet, wat je kunt of wat je doet, maar om wie je bent: Gods geliefde kind. En zo mag jij ook stralen!

### **Gera Mateman**

<https://www.elisabethmagazine.nl/ik-vind-mezelf-maar-middelmatig/>

## **Bedankje**

Liewe Maranatha-gemeente,

Hiermee my hartlike dank vir die pragtige groot gerf blomme van sterk rose, lelies en aanvullende loofblare wat ek na die erediens aan die einde van verlede maand vir my verjaarsdag ontvang het.

Die ruiker het 'n sentrale staanplek langs my leunstoel gekry en het prentjie-mooi, vreugde en vrede vir bykans twee weke lank uitgestraal.

Weereens groot dankbaarheid en waardering vir die belangstelling en gereelde gebede wat vir my gesondheid in die mededeling uitgespreek is.

My bede is dat die Maranatha-gemeente steeds met ywer en Godse genade mag voortbestaan.

### **Linda Steinmann**

## **Toespraak vicepremier Kaag bij herdenking koningin Elizabeth II in de Tweede Kamer**

*'I have in sincerity pledged myself to your service, as so many of you are pledged to mine. Throughout all my life and with all my heart I shall strive to be worthy of your trust.'*

Het zijn de woorden van de op dat moment 27-jarige Elizabeth op de dag van haar Kroning. De belofte - om haar hele leven en met heel haar hart het in haar gestelde vertrouwen waar te maken - die kwam ze na.

Vandaag herdenken wij koningin Elizabeth II, die als jonge vrouw al ten volle was doordrongen van plichtsbesef, en dat gedurende haar 70-jarig Koningschap zou blijven. Met haar overlijden komt een tijdperk ten einde.

Haar koningschap leest als een geschiedenisboek en dat is het in feite ook. Als 25-jarige Koningin werd ze ontvangen door een hoogbejaarde premier Churchill, terwijl ze vlak voor haar overlijden kennismakte met de nieuwe premier Liz Truss - de 15e tijdens haar Koningschap.

Een boek dat aanvangt tijdens de wederopbouw en dat de roerige jaren '60, de terreurdreigingen van de IRA, de Falklandoorlog, de opkomst van Labour en het Thatcherisme beslaat.

Een boek waarin de Britten onderdeel zijn van de Europese eenwording, maar in 2020 ervoor kiezen de Unie te verlaten. Waarin het Britse Rijk transformeert in een Gemenebest, waardoor de verbondenheid met de door haar zo geliefde oud-koloniën in stand blijft.

In die veranderende wereld bleef Koningin Elizabeth een baken. Zij voer mee op de golven van de tijd, terwijl ze standvastig haar eigen koers bepaalde.

Ze wist zich aan te passen, zonder aan de eeuwenoude tradities van het ambt te tornen. Zij liet modernisering toe, maar bleef rolvast - met zeker in haar laatste jaren steeds meer ruimte voor die subtiele Britse humor.

Elizabeth zei ooit: *'een koningin moet gezien worden'*. En zij liet zichzelf zien - als koningin, in talloze werkbezoeken, tijdens de jaarlijkse kersttoespraak en op buitenlandse reizen. Maar de vrouw achter het ambt, die hoefde zich niet te laten kennen. Koningin Elizabeth bleef gedurende die 70 jaar ook altijd mysterieus en ongenaakbaar.

Met een pers die niet meer op afstand bleef en flinke stormen in haar privéleven, wist zij toch het instituut en het ambt te beschermen. Zij leefde haar leven letterlijk in dienst van het Koninkrijk. Alleen op Eerste Kerstdag en Eerste Paasdag bleven de aktemappen gesloten.

24 en 48 uur na de geboortes van haar kinderen boog ze zich weer over de 1e te tekenen stukken, ze werkte door tijdens een coronabesmetting en 2 dagen voor haar overlijden ontving ze premier Truss. Gestorven in het harnas is een bekend begrip, dat zij een bijzondere lading heeft gegeven.

Die ongeëvenaarde werklust maakte ook dat zij talloze staatsbezoeken bracht aan de Gemenebest en daarbuiten. Het bracht haar 4 keer in Nederland, waar ze blijk gaf van grote interesse voor de langdurige historische band die tussen onze landen bestaat. Tijdens haar bezoek aan ons land in 2008 zei ze over de vriendschap tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk: *'Over the many hundreds of years of our shared history, there are few nations who are able to claim a closer bond.'*

Ze sprak ook over de veranderende rol van het Verenigd Koninkrijk in Europa en de rol van Nederland daarin:

*'As we look toward a new partnership with Europe, it is our shared values and commitment to each other, that are our greatest asset, and demonstrate that even through change, our enduring alliance remains strong.'*

Die gemeenschappelijke waarden en warme vriendschap verbinden ons nu, in het verleden en zullen dat doen in de toekomst. Dat Koningin Elizabeth daarin een belangrijke rol speelde, toont ook de bloemenzee dezer dagen voor de Britse ambassade in Den Haag.

Koningin Elizabeth is het gezicht van een tijdperk. Zeven decennia zorgde zij voor houvast in een woelige wereld. De moderne Elizabethaanse tijd begon met het bouwen aan duurzame Europese vrede en eindigt op een ongewis moment. Haar evenwichtigheid zal gemist worden. Namens het kabinet herdenk ik haar met groot respect. Onze gedachten zijn bij haar kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden die haar zeer zullen missen - en bij de Britse bevolking, die door moet zonder hun Koningin. Hopelijk bieden de massale steunbetuigingen van over de gehele wereld troost in deze moeilijke tijd.

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2022/09/13/toespraak-vicepremier-kaag-bij-herdenking-koningin-elizabeth-ii-in-de-tweede-kamer>

## **'WK voetbal Qatar: Kun je met een gerust geweten kijken?'**

*Het kan je bijna niet zijn ontgaan: het WK voetbal komt eraan. Het is een bijzondere editie, want het toernooi wordt dit jaar niet gehouden in de zomer, zoals gebruikelijk, maar in het najaar/de winter. De reden daarvoor: het toernooi wordt gehouden in oliestaat Qatar.*

Het is een klein land (minder dan drie miljoen inwoners) met heel veel geld en heel warm weer. Vanwege dat warme weer vindt het toernooi plaats in de winter.

Het weer is niet het enige kenmerk van het land: de verschillen tussen rijk en arm zijn enorm en de rechten van arbeiders zijn belabberd. Als we de verhalen mogen geloven - en daar is alle reden toe - zijn er bij de bouw van de voetbalstadions voor dit WK maar liefst 6500 mensen overleden. Een ongehoorde schande.

En dus werd en word je deze weken getrakteerd op debatten op allerlei niveaus: moet Nederland wel meedoen aan dit toernooi? Als Nederland meedoet, moeten er dan wel journalisten heen, om verslag te doen? Moet er een kabinetsdelegatie naar Qatar om Nederland toe te juichen, de mensenrechten te bespreken en ondertussen zaken te doen? Moeten gemeenten wel grote schermen plaatsen waarop de wedstrijden te volgen zijn als Nederland het goed doet? En de laatste vraag: kun je eigenlijk als voetballiefhebber thuis met een gerust geweten naar het toernooi kijken?

Veel van deze vragen zijn inmiddels beantwoord: ja, Nederland doet mee, er gaan journalisten heen (die hopelijk ook schrijven over wat er verder in het land aan de hand is) en er gaat zelfs een kabinetsdelegatie heen (tenzij de regeringspartijen ChristenUnie en D66 hun verzet daartegen kracht bijzetten door het kabinet ten val te brengen).

Grote vraag is: Wat doe jij? Wat doe ik? Als je niet van voetbal houdt, is dit een unieke kans om je morele superioriteit tentoon te spreiden en met de borst vooruit de hond uit te laten tijdens de wedstrijden van Oranje. Ik zou zeggen: grijp die kans. Ik ben jaloers op je. Hield ik maar niet van voetbal...

Ik vrees dat ik gewoon kijk als ik tijd heb. Ik houd van voetbal, maar belangrijker: Help ik iemand als ik niet kijk? Doe ik iemand schade als ik wel kijk? Ik denk dat ik niemand schaad door te kijken en ik denk dat ik niemand help door niet te kijken. Maar wrang is het aan alle kanten.

## **Blog van Tijs van den Brink**

<https://www.eo.nl/artikel/wk-voetbal-qatar-kun-je-met-een-gerust-geweten-kijken>

## Dienstrooster november 2022

	<b>zondag 6 nov</b>	<b>zondag 13 nov</b> <b>Koffiedrinken</b>	<b>zondag 20 nov</b>
<b>1</b>	Ferry van der Kuil	Emmy Reinten	<b>94.7 Cycle Challenge</b>
<b>Bloemen</b>	Ellen van der Kuil	Peggy Mijne	<b>Geen eredienst</b>
<b>Koffie Schenken</b>		Priscilla Ndlovu	
	<b>zondag 27 nov</b>		
<b>1</b>	Eddie de Jong		
<b>Bloemen</b>	Rietje Spoon		

<b>Agenda november 2022</b>		
<b>dinsdag 1 nov</b>	09h00 - 13h00	Kerkkantoor
<b>zaterdag 5 nov</b>	09h00-14h00	Oranjarahof Markt
<b>zondag 6 nov</b>	10h00	Eredienst Ds. Y Dreyer
<b>dinsdag 8 nov</b>	09h00 - 13h00	Kerkkantoor
<b>zondag 13 nov</b>	10h00	Eredienst Ds. Y Dreyer Koffiedrinken
<b>dinsdag 15 nov</b>	09h00 - 13h00	Kerkkantoor
<b>zondag 20 nov</b> <b>Eeuwigheidszondag</b>	<b>94.7 Cycle Challenge</b>	<b>Geen Eredienst</b>
<b>dinsdag 22 nov</b>	09h00 - 13h00	Kerkkantoor
<b>zondag 27 nov</b> <b>1<sup>ste</sup> Advent</b>	10h00	Eredienst Ds. Y Dreyer 1 <sup>ste</sup> advent en eeuwigheidszondag
<b>dinsdag 29 nov</b>	09h00 - 13h00	Kerkkantoor

<b>Verjaardagen november 2022</b>		
<b>dinsdag 1 nov</b>	Diana Kruger	082 802 5403
<b>zondag 6 nov</b>	Elma van der Kuil	083 441 0392
<b>zaterdag 12 nov</b>	Anastasia Griesel	078 503 2142
<b>zaterdag 12 nov</b>	Blake Griesel	078 503 2142
<b>donderdag 17 nov</b>	Rob Calmer	
<b>zaterdag 26 nov</b>	Richard Steinmann	082 782 7151

<b>MARANATHA KERK</b>	
<b>Webadres</b>	<a href="http://www.nlgemeente.co.za">http://www.nlgemeente.co.za</a>
<b>Facebook</b>	<a href="http://tinyurl.com/FBMaranatha">http://tinyurl.com/FBMaranatha</a>
<b>Straatadres</b>	Sherborneeweg 3, PARKTOWN
<b>Postadres</b>	Nederlandssprekende Gemeente Postbus 84552 GREENSIDE 2034
<b>Predikante</b>	<b>Ds Yolanda Dreyer</b> 012 348 9850 / 082 893 2104 yolanda.dreyer@up.ac.za
<b>Kerkkantoor</b> <b>Dinsdag ochtend</b> <b>09h00 - 13h00</b>	Joke de Jong 072 443 3535 nlgemeente@mweb.co.za
<b>Bank Details</b>	Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk Nedbank Current Account 1979 316872 Branch: Nedbank Fox Street, Code 190805 Code 198765 for online payments
<b>Scriba</b> <b>Redactrice Mare</b>	Ellen van der Kuil 011 478 1082 / 083 626 3272 evdkuil@gmail.com
<b>Kassier</b>	Marco van Wieringen 011 442 9696 marcovw@mweb.co.za
<b>Koster</b>	Ferry van der Kuil 011 478 1082 estruct@iafrica.com
<b>Organist</b>	Johan van Staden 082 928 5874 jvstaden@webmail.co.za